

## אורי וייל - הספד

אורי וייל - אושי נולד בגרמניה ב- 5.3.1917 בעיר לנסברג להוריו אוריה/גאורג ואומה וייל.  
אורי גדל בבית יהודי חם עם אחיו פיטר והאחיות הרטה וגרטה.

אורי הצטרף כמו צעירים רבים לתנועת המכבי הצעיר J.P.D ועם עלות הנאצים לשלטון  
יצא עם חברי הגרעין של מייסדי מעין צבי להכשרה בחוות אלט קרבה בגרמניה. בהכשרה  
עברו הצעירים הדרכה ועבודה מעשית במקצועות חקלאיים לקראת עלייתם לארץ ישראל.  
פיטר האח יצא מגרמניה בחשאי עקב רדיפת השלטונות ואורי עלה במסגרת עלייה.  
בעקבותיהם עלתה כל המשפחה לארץ ישראל והשתקעה בחיפה.

הרבה חברים ישנו אצל משפחת וייל על מזרונים בתקופה הראשונה של העלייה מכיוון  
שבית משפחת וייל היה בית קטן עם הרבה חום, וכולם אהבו אותם.  
אורי עלה ב- 1935 ארצה עם הגרעין לדגניה א', אז בת 25 לקיומה. משם יצאו כפלוגת  
עבודה לרחובות, כפר ביל"ו.

שישה צעירים התגייסו ככיתת גאפירים בעת המנדט הבריטי, לאבטחת הדרך לקיבוץ כפר  
החורש, שם ארבו להם כנופיית ערבים. יוחנן פליישר, חברו הטוב של אורי, נפל חלל  
ראשון במעיין צבי.

שנים ארוכות שמר אורי על קשר עם משפחתו של יוחנן פליישר.

אורי היה פעיל בהגנה בהכנת "סליקים" בשפתנו, להסתרת נשק בלתי לגלי שהבטיח את  
בטחוננו, בנצלו את כישוריו בבניה. בהמשך היה אורי בנאי, ובנה יחד עם שאול לב את  
הבניינים הראשונים של קיבוץ מעין צבי על ההר.

אורי התחתן עם בתיה, שגם היא נמלטה מגרמניה לדנמרק, מאימת הנאצים, ואחר כך  
עשתה עלייה והגיעה למעיין צבי לשעתיים לבקר את סוניה בת דודתה ונשארה בקיבוץ.  
יחד הם הקימו במעיין צבי בית וגידלו שלושה בנים: גיורא, עודד שנהרג בשירותו הצבאי,  
ויורם.

אורי החל לעבוד במדגה, למד את מלאכת גידול הדגים, ויחד עם יוסף שרצר, שכנו וידידו  
הטוב ז"ל וחברים נוספים, הקימו ענף מדגה מספר 1 בארץ שהיה לשם דבר בכל העולם.  
אורי אהב את המדגה, השקיע בו את כל כישוריו, מרצו ולימד והכשיר צעירים רבים  
בגידול דגים.

כולנו הכרנו את אורי גדול הגוף בעל הכוח הרב, אדם טוב לב ושאינו יודע לכעוס.

כוחו הרב ששום מעלית לא יכלה לראשו החזק חרוץ מאין כמוהו. אהוב על כל משפחתו  
וכל ידידיו הרבים וחברים לעבודה במדגה ובכל אשר פנה.

בשנת 1986 בתיה ואורי עברו להתגורר בחיפה כגמלאים ותמיד באו למעיין צבי וגם נסעו  
לדנמרק מעת לעת לבקר את המשפחה, הנכדים והנכדה.

לפני כחודש אורי עבר אירוע מוחי, ממנו לא התאושש ונפטר מבלי שסבל.  
יהי זכרו ברוך.

עמנואל רווה.