

מאת יהיאל .

ニיצבים אנחנו כאן , כדי לומר דברי הספר ושלומם אחרים לחבינו האהוב שלמה , או כפי שקראנו לו בשם חיבת " שלויילה " , אשר מחלת אכזרית לקחה אותו מאיינו . קשה מאד להתרגל לעובדת הסתלקותו , למרות שאיש לא השלה את עצמו באשר לצפיו . מלים שנאמר , אין בכוחם לתאר מי היה ומה היה למשפחתו , לחבריו , לכולם , אך הם הדבר היחיד שנוכל לעשות ביכולתנו הדלה .

זה מעל 72 שנה שפגשתי את שלמה , מאז רأיתו לראשונה במחנה ההכשרה לקרה עלייתנו ארצה . הוא היה מן הצעירים בין אלה אשר התקבצו שם יחד . בתחילת עשה רושם של שובע עלייז , אבל במרוצת הזמן התגלה כ אדם שcool ומצפוני , אותו נעים היה להתרועע . מאז נפרדנו לתקופות קצרות בלבד – עליינו באותו האוניה , הגענו לאותו המושב , תחנתנו הראשונה בארץ , ובהמשך ולאורך השנים צעdeno באותו הדרכים .

הוא נולד בעיר Breda שבפרובינציית Moravia , אחד מחלקייה של הרפובליקה הצ'כית .

האזור בו שכנתה העיר , הוא הקלאי ברובו . גם בידיה של משפחת נסאו , כך היה שמה הקודם של המשפחה , היו שטחי קרקע גדולים . בגיל 4 הת微יהם שלמה מאביו ומעתה הוטל כל העול הפרנסת וחינוך הילדים על כתפי האם , אשר הצליחה , למורות כל הקשיים , ליצור בית חם ודואג לשני הבנים ולבת . כבר בשלב מוקדם מאד יחסית , הצליפה שלמה לתנועת הנוער וזאת בהשפעת אחיו נפתלי , שהיה אחד מפעילי התנועה המסורית ביותר . בשביב הבנים הייתה התנועה לבית שני . כבר בזמן הלמודים בתיכון התהיל שלמה גם לרכש ידיעות בחקלאות . הוא היה היחיד בינוינו , בני חברת הנוער , שהיו לו כבר בתחילת הכשרתו מושגים כלשהם על ענפים קלאיים . גם בעניין אחר לגמרי הוא נבדל מהאחרים ; הוא היה היחיד מכלנו , שזכהשוב לראות את בני משפחתו , שנשארו באירופה בזמן השואה . שמחנו באושרו , אך טיפה של קינהה התגנבה לשמה זהו , כי אנחנו , כל היתר , לא זכינו בזה .

עברנו, כמחצית מהחברת הנוצר של באր טוביה, למעין צבי, הפעם מותך בחירתנו-אנו.

משמעות-מה עולות בזיכרוני תמונות מן הימים הראשונים שלנו כאן בمعنى. שניינו, כשהרשותו של כל אחד פרדה ומחרשה, נשלחנו לעבד שדה תירס שהיה משובש מאד בעשבים ובקוצים. במשך שעות צענו זה ליד זה, שורה אחרי שורה, תלם אחר תלם. הנהנו מן העבודה בצוותא מול הכפריים, שעברו לאורך התעלות ועיניהם בולשות אחרינו, מראה השדה שטופל והתרענן, ובעיקר מן ההרגשה שעשינו שהוא עבר המקום שאמור להיות עתה ביתנו. נדמה לי שבמילוי כל התפקידים ובבצוע כל המעשים שהוטלו על שלמה הוא נהג בזורה דומה: קודם כל לפתח תלם בכוכו הנכוון ולהדר עמוק אל תוך השטח, לנוקות ולבער עשבים שוטים, כדי, אחר כך, להשביח ולהצמיח.

אם אנסה למנות את כל הפעליות שנדרש לבצע יתכן שאחסיר, שלא בכונה, כמה מהן. במרבית המקרים הוטלה עליו המשימה מבלי שיכول היה לרכוש לשם כך הקשרה מקצועית רואיה וניסיון קודם. התופעה הזאת הייתה די נפוצה בימים ההם ונבעה לא מעט מכורח המציאות. ההנחה גם הייתה שבעל התפקיד המועד יעשה את כל המאמצים, כדי להתגבר על החיסרונו הזה. שלמה לא סרב אף פעם, כאשר הבחירה נפלת עליו, ותמיד קיבל את הדין.

לאחר עבודה של שנים אחדות במשק נשלחה כמדריך לתנועת הצופים בחיפה, וזאת במסגרת המכסה של פעילות צייבורית שהוטלה על כל קיבוץ. בתום של שנה בערך חזר הביתה, אך לא זמן ממושך. עם התפתחות המשק והתרחבותו, הוחלט על פיתוחו של ענף חדש - המדגה. שלמה נמצאה האדם המתאים לעשות זאת. כדי ללמד את תורה הענף החדש הזה, הוא נשלח לעמק בית-שאן, שם עסקו כבר שנים אחדות בענף הזה, אל אחיו נפתלי. איש לא שאל, אם שבועות מספר הם פרק זמן מספיק, כדי להכשיר אדם להיות רוכזו הענף, ובו זמן גם לפועל כמויד "מוסמד", לפתח על כריית הבריכות בידי הטרקטורייטים, שהיו צריכים להסתגל לסוג של עבודה שהיא בלתי מוכר להם. המלאכה זו לא הייתה קללה, אבל המדגה התבפס והתרחב בתוך שנים מעטות, ושלהי העביר את ניהולו לידי אחרים. אלא שלא ניתן לו לנוח זמן רב על "זרי הדפנה".

המשק עמד לפני קליטתה של חברת נוער חדשה, ישראלית, שהיתה זקופה למדריך. האספה לא התקבלה בבחירה רוכזו המדגה לשעבר, כפי הנראה על סמך "ניסיונו" הקודם בהדרכה. ההכנה לתפקיד החינוכי הזה הייתה

קורס מרוכז ולא ארוך במדעי הטבע והכימיה . בזאת לא הסתיימה פעילותו בשדה החינוך . לאחר סיום הדרכת הנוער עבר לבית הספר כמורה וכמחנכה של כיתה " זמיר ", ובהמשך אף מונה למנהל . לאחר פרישתו מעובדה זו , זכה סוף-סוף להישלח למושלים למדוים רגיל ותקין בסמינר למורים אורנים .

בשבו הביתה, למד עוד שנים אחדות עד שהוטלה עליו משימה חדשה ונכבה – רכישת הידע הדרוש לייצור של מוצריים פלסטיים וניהול מפעל תעשייתי הדרosh לכך . ושוב ריחפה באויר שאלת ההכנה המתאימה והמקיפה . שלמה ניהל את המעבדה של "סקופוס" במשך כל שנים על כל גלגוליה ותרם תרומה נכבדה להישגים של המפעל, עד אשר נאלץ לפרש מטעמי בריאות .

עשרות שנים עבדנו יחד זה לצד זה . שלמה כעגנון ואני בעבודת המיספוא , בבניין הבריכות – שלמה כמרכז ואני על הטרקטור , בבית הספר – לימדנו אותם המקצועות , במעבדה של המפעל- הכנו ביחד קטליסט ותרכובות אחרות . כל זה היה ואינו עוד . אך הזיכרונות לא נמחקים .

בביקורי ליד מיטת חוליו דברנו רבות על כך . היה לנו על מה לדבר ושמחתι בכל פעם . בתום הביקור, הוא הודה לי על השעה הטובה והמשמעות שבילינו ועל כך שהצליחתי להפנות את מחשבותיו לזמן-מה לכוכנים אחרים . הוא נשא בגבורה את סבלו הגוף . קשה, קשה לחשוב על כך , שכבר לא נשב זה מול זה , כבר לא נשוחח ונתווכח , שידיות ורעות של שנים כה רבות באה אל קיצה . כן שלמה , התלם הארוך והישר של פעילות ומסירות, שפתחת אז ביום הים נגמר , נסתם וגרגיריו האדמה מכסים אותו .

נוחה על משכבך בשלום .

יחיאל גולדבך