

אמא יקרה

אמא יקרה

לאמא – 30 לזכרה – 21.5.2010 – ח' בסיוון תש"ע

אמא יקרה ואהובה שלי, שלנו, וסבתא מדהימה לי לדינו,
עכשיו גם אנחנו שם – מנסים להתרגל לעובדת חסרונוך –
ומבינים עכשיו ובגדול את המשפט - ליתמות אין גיל !!!
את כל כך חסרה לכולנו, לכל אחד ואחת בקשר שהיה לך איתנו.
בכל כמה דקות, מתוך הרגל רב שנים, שולחת מבטים לשעון שמולי,
בודקת האם זו שעה טובה להתקשר אלייך, אבל הזיכרון המציק
מזכיר – את אינך יותר ואין לי למה או למי להתקשר/לספר/להסביר.
נפגשנו כולנו, אצל יפעת לארוחת חג שבועות, לאחר הנשיקות
יצאתי החוצה עם הקפה ובספונטניות היד הושטה לטלפון להודיע
לך שהגענו בשלום, והכל כל-כך יפה וטעים, מי בא ומי הביא מה
ושוב, הזיכרון הזכיר – את איננה ואין למי לספר ולהסביר.
את כל כך חסרה לי, נפשית ופיזית, היינו קרובות מאד,
במשך שנים ארוכות. הייתי בסה"כ בת 11 בשנה בה איבדנו
את אבא, מיקי הלך לשנת שרות ואללה לי"ב בחוץ,
ורק אני הקטנה בבית איתך נשארה.

נוצר בינינו קשר עמוק ומיוחד. במשך השנים, ככל שבגרתי והפכתי
בעצמי לאמא, נוספו בי תובנות שגרמו לי להבין ולהעריך איזה כוחות
אדירים היו טמונים בך, כמה משאבים, פיזיים ונפשיים היית צריכה
לגייס כדי לתת לנו את כל האהבה והתמיכה לה זכינו ממך.
אמא, סבתא וסבתא-רבא האהובה שלנו, את מאד חסרה לנו,
ואם רוחך אכן מרחפת מעלינו, דעי, את יקרה מאד לליבנו,
הגעגועים תכופים, עזים וקשים. במותך השארת אותנו עצובים
וכואבים, אך הרגשות והזיכרונות שלנו יישארו לעד בליבנו חרותים.

יום שישי, 21.4.2010 – ח' בסיון, תש"ע

לאמא – 30 לזכרה

נתן זך

"ואז"

ואז היא מחזיקה בידי ושואלת לשלומי,

שאם לא היתה שואלת לא היתה זו אמי,

ואני פוטר אותה בדברים בטלים, הכל כרגיל,

והיא מבינה שכך הם הדברים ואחרים אין,

וכדי לכסות על השתיקה

היא מתחילה להתעניין בכל הדברים הבטלים:

כך אי אפשר, או, כך צריך או לא צריך היה לעשות,

וכאן היתה עת לדבר וכאן להחשות,

וידינו, מבלי משים, נותרו חבוקות,

כמו בפעם האחרונה, ואולי בפעם הזאת.

וכמו רעד עבר בחלום, ואולי בעפר,

ולפתע חרחור בהלה – וליבה נשבר.

אגודת יתומים

אפריל 2010

סבתא יקרה שלנו,

באנו לכאן היום לומר לך תודה:

תודה על היותך הסבתא הכי מדהימה ונהדרת שיכולנו לבקש,

תודה על זכרונות הילדות הרבים והיפים שיש לנו ממך,

תודה על הבית הפתוח שתמיד היה לרשותנו,

תודה על כל הדאגה, האכפתיות והאהבה האין סופית,

תודה על כל הפינוקים שהרעפת עלינו במשך השנים,

תודה על כל העזרה להורים בגידול שלושתינו

ובעיקר תודה על כל מה שהיית עבורנו !!!

בהזדמנות זו אנו רוצות להודות לכם אמא ואבא כאן בפני הקבר הטרי של סבתא
על כל הטיפול המסור, הדאגות, הריצות, והסידורים שעשיתם עבור סבתא במשך השנים,
היותם עבורנו דוגמא ומופת.

נוחי על משכבך בשלום,

נזכור אותך בליבנו לעד,

באהבה גדולה – יפעת וגליה

הוקרה לך אגודת
גמא וסבתא

אני יוצא ל

סבתא,

קצת מוזר להיכנס לבית שלך, לעבור במסדרון הצר ולא לראות ולהתחכך באוסף החלוקים שלך. להגיע לסלון ולא לראות אותך שם מחכה כבר מהבוקר עם חיוך ועיניים זוהרות מאושר ונחת.

קשה לי לדמיין איך זה להיות בלעדייך, בלי הביקורים המתוכננים לפי יום ושעה, בלי השיחות טלפון בכל אירוע, תאריך מיוחד או שסתם בא לשמוע את הקול המרגיע שלך. תמיד היית בשבילנו ונתת לכולם הרגשת ביטחון וגאווה בכל דרך שבחרנו מבלי לשפוט או להטיף.

סבתא, בשבילי את היית ותמיד תהיי דמות להערצה. אישה גדולה וחזקה שמרימה את הראש לא משנה כמה הוא רוצה להיות באדמה. כבר אין הרבה אנשים כמוך סביבנו ואני יותר משמחה ומאושרת שהיה לי את הכבוד והשנים איתך.

אני לא ארבה במילים סבתא, רק אשלח לך מבט אחד שיסביר הכל, כמו זה שהיה לך.

נוחי בשלום על משכבך סבתא, וכשאני מסתכלת מסביבי על הקיבוץ שהקמת על הבית, האנשים ובמיוחד על המשפחה אני יודעת שאת באמת יכולה עכשיו לנוח בשלום.

כתב בטי "השלו"
 ד' ג' (הג' 8 ע' 8)
 28. 4. 10

אגודה ידבק ב

22.4.2010

סבתא אהובה שלנו,

אנו עומדים כאן היום ומתקשים להאמין שהגיע הרגע שאנו צריכים להפרד ממך.

בחרנו לספר ולשתף את כל העומדים כאן היום איזו סבתא מדהימה ונפלאה היתה לנו, איך כשהיינו קטנים היית באה להשכיב אותנו בבית הילדים, יושבת לצידנו מלטפת לנו את הגב ומוודאה שנרדם ברוגע ושלווה.

תמיד דאגת לתפור לנו את מיטב הלבוש עוד בימים בהם עבדת בקונפקציה, לצייד אותנו במשהו מתוק לדרך או כפי שתמיד היית אומרת שאת מעוניינת להזמין אותנו לקניה טובה על חשבונך במרכול.

סבתא, יכולנו לעמוד כאן ולהמשיך לספר עוד כל כך הרבה זכרונות יפים כמו הארוחות המשפחתיות בשבת בערב, חגיגת ימי ההולדת על המרפסת עם העוגות הגבוהות שהיית בהם אלופה ועוד הרבה רגעים מיוחדים שננצור בליבנו לעד.

איזו זכות נפלאה נפלה בחיקנו לגדול תחת דאגתך ופינוקך האין סופי.

לא היו לך חיים קלים ועל אף כל המשברים והרגעים הקשים שעברת בחייך, תמיד עם חיוך על הפנים ידעת להרים את הראש ולהמשיך הלאה, לתמוך, לעזור ולהיות שם בשביל כולנו.

סבתא יקרה שלנו, אנו רוצים להודות לך על כל מה שהיית עבורנו !!!

בכאב גדול אנו נפרדים ממך היום. נוחי על משכבך בשלום.

בחיבוק חם ובאהבה גדולה מהנכדים והנינים

אלעד, לורה, קלואי וריילי

יפעת, תומר, עידו ומאי

גליה ויניב

חן ושיר

לבנו אגודה

ביום 22.4.10

ג' אדר אגודה