

30.10.05

מיכה דינאי

מיכה הלך מאיתנו הבוקר אחרי מחלה קשה וממושכת. יותר נכון, אחרי מחלות קשות וממושכות. בזמן האחרון אושפז בבית חולים, הוחזר הביתה, שוב אושפז והוחזר וזה מספר פעמים. הבוקר היה אמור שוב לחזור לבית חולים אך נפטר לפני שהספיק לנסוע.

מיכה נולד בשנת 1920 ב- LEIPZIG שבגרמניה. בשנת 1939 הצליח לעבור לאנגליה וב- 1941, התחתן שם עם פילי, אחרי תקופה של הכשרה התנדב ל R.A.F חיל האוויר המלכותי הבריטי. הוא חלם להיות טייס אך נשלח לבית ספר צבאי ללמוד טיפול במכשירי קשר וראדאר למטוסים. במשך שירותו הגיע בין היתר, להודו, בורמה, סינגפור ואוסטרליה. כל זה כטכנאי במקצוע שלמד.

מייקי, הבן הבכור, נולד עוד באנגליה.

אחרי שחרורו מן ה- R.A.F עלה ארצה עם משפחתו והתיישב במעין צבי, הקים פה עם פילי בית יפה, חם. נולדו עוד 3 ילדים: גילה, גבריאל ואמציה.

במלחמת השחרור, התגייס לחיל האוויר הישראלי, הצעיר, נשלח למכון וייצמן לשיחזור ובנייה מחדש את מכשירי הקשר שנהרסו.

אחרי השחרור מצה"ל, חזר למעין צבי ומילא תפקידים שונים: עבד בגידולי שדה וכולנו התפעלנו מהדיוק של שורות החריש הזריעה. הוא שימש כקופאי פנים, עבד בתור חשמלאי למשק וחשמלאי רכב במוסך. כמו כן, עבד במכון התערובת של "אמבר" כטכנאי ונשלח משם להשתלמות בשוויצריה. הוא עבד בתור מורה לפיסיקה בבית הספר המשותף במעגן מיכאל והיה אחראי למעבדה שבבית הספר.

מיכה למד אסטרופיסיקה באוניברסיטת תל אביב כסטודנט חופשי.

הוא היה גאה מאוד שמייקי התקבל לחיל האוויר כטייס ואחר כך הצטרף לחברת
"ארקיע" ששם הוא עובד עד היום בתור טייס בכיר.
במילואים מיכה שימש קצין קשר בוועדה המוערבת לשביתת נשק של ישראל,
סוריה והאו"ם.

הוא היה מוכשר מאוד בשטחים רבים.

התחביבים שלו היו בניית עפיפונים, וטיסנים, מוסיקה, וגינת הנוי ליד ביתו.

היינו שכנים טובים במשך שנים רבות.

המסורת שלנו היתה פעם בשבועיים לשחק משחק סיני - MA GONG להנאה של
כולנו.

מיכה היה בעל, אבא וסבא מאוד אוהב ומסור, אהב להסביר לילדיו ונכדיו את
סודות העולם!

הלך מאיתנו, ידיד, חבר טוב ומאמן.

יהיה זכרו מבורך

ולטר בראון