

סבא אלחנן יעקב
סבי מצד אימאי ניצח

סבא אלחנן נולד ב- 4.11.1910

סבא נולד בגרמניה, בעיר ברסלאו (כיום נקרואת ורולאב ושיכת לפולין).

סבא אלחנן למד בבית ספר עממי ותיכון.
בגמר לימודיו בתיכון הלך לעבוד במנסרה ולמד את מקצוע העץ.

ماוחר יותר עבר לגור בעיר ברלין.

בזמן הפנו עסק סבא בספורט, במסגרת התנועה "המכביה הצעיר".
מקצועות הספורט בהם התמחה היו דיסקוס והדיפט כדור ברזל.
במקצועות אלה הגיע להישגים מרשימים.
סבא נחשב כספורטאי מצוין וכן נשלח במסגרת "המכביה" למכביה השנייה
שהתקיימה בישראל בשנת 1934. הוא היה אחד מנושאי הדגלים.
במכביה זו סבא זכה במדליית הכסף במקצוע "קרב 5".

בשנת 1936 עלה סבא לארץ ישראל.
הוא גר ועבד בחיפה וזמן קצר לאחר מכן הצטרף לקבוצת המיסדים של
קבוצת "מעין-צבי" שעל הר הכרמל, ליד זכרון יעקב.
לסבא הייתה אחوت אחת שלטה ארצה אחורי וגרה כל השנים בחיפה.
אביו נפטר עוד בגרמניה ואמו של סבא, גרטה יעקב, עלתה ארץ עם הבת
ולאחר זמן קצר של מגורים בחיפה עברה לגור בمعنى צבי בשנת 1940,
בגיל 58. היא הייתה אם ראשונה ויחידה בשלב זה והיתה דמות מודל
מיוחדת בח' המשפחה שלנו ובחיי מעין צבי. הייתה מרכז לכל החברים,
שאייבדו את הורייהם בשואה, ולאחר שהגיעו כמה הורים נוספים היא הייתה
מרכז חברתי גם לכל ההורים המבוגרים.
היא חיה 36 שנים בمعنى צבי ונפטרה בשיבה טובה, בגיל 96.

הוריו של סבא עבדו קשה בוחנות שהיתה להם וסבא ואחותו היו שעות רבות
לבדם עם המטפלת. דבר זה עיצב את אפיים לעצמאות והקשר אותם
לחיים הקשים שנוכנו להם בהמשך בארץ ישראל.

סבא עבד בקיבוץ בתור נגר, בנה צrifim ורהייטים. הוא השתתף במבצע
"חומה ומגדל" כמשמעות צבי עלתה על הקרקע בשנת 1938.

סבא הכיר את סבתא חייה בمعنى-צבי. היא הגיעה מבאר- טוביה,
שם חיה שנתיים לאחר עלייתה ארץ במסגרת עליית הנוער.
הם התהנתנו בשנת 1942, ונולדו להם 3 ילדים – מיכאל הבכור,
אריאלה וניצח.

בגיל 40, יעקב מחלה עבר סבא לעבוד בהגנת חשבונות בקיבוץ,
שם עבד עד שנפטר בגיל 52, ב- 20.7.1962.