

לולה ברגנטל ז"ל – מילויים לזכרה

לולה הגיעה לمعין צבי עם בעלה הרברט ז"ל בשנת 1982. היא הייתה אז בת 56, וזכינו שהייתה עימנו מעל 40 שנים.

לולה נולדה בהמבורג שבגרמניה בשנת 1926. בитם הצפירה של פריץ לוי ומטה יעקב. היא ואחותה הגדולה מרגרט נהנו מילדותן בבית עירוני מבוסס, אך ככל שהעמיקה פעילות הנאצים כנגד היהודים נאלץ אביה להחליף מקומות העבודה והמשפחה נדדה מדירה לדירה צנואה יותר. כך החליפו 24 פעמים את כתובתם במשך 6 שנים! אך למרות זאת, לולה כנראה צפירה מצאה בכל סביבה חברות טובות שומרו על קשרים איתה גם כנגד החוקים המפליגים. בשנת 1938, בעקבות "ליל הבדולח", נאסר אביה לשבועות ארוכים. כשוחרר מן הכלא, בזכות היוטו חיל מצטיין בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, חיפשה המשפחה דרך לצאת מגרמניה. אביה של לולה ניצל כצורך כשחקן לקבוצת תאטרון של יהודים יוצאי גרמניה שהציגה בברזיל, ואילו לולה ואחותה מרגרט, הצלחו לצאת לאנגליה ב"קינדר טרנספורט". טרנספורטים להצלת ילדים ובני נוער יהודים מגרמניה שנקלטו על-ידי משפחות אנגליות. אימן, מטה, קרובוי משפחה נוספים נוספו בשואה.

ביוני 1939, בגיל 12 וחצי, הגיעו לולה אל ביתן של שתי "דודות". מורות לא נשואות שהסכימו לקבללה ולדאוג לה. היא למדה שפה חדשה והתאקלמה בלונדון ובבית הספר בעזרת המשפחה שקבעה את אחותה ושתי "הדודות".

כל שנות המלחמה היו האחים לוי בלונדון המופצצת. לולה הצליחה לשמור קשור מכתבים עם אביה שבברזיל אך עם אימה בגרמניה הקשר נותק. למזלן היו מאמציהם רחבי לב ואת הקשרים החמים איתם שמרו לולה ואחותה עוד שנים רבות בברזיל.

לאחר המלחמה הפליגו אל אביה בברזיל. האב שנפרד מלווה הילדה בת 12, פגש כעת צפירה בוגרת בת 19. גם בברזיל החלה לולה בחימום חדשים ולמדה שפה ומנהגים חדשים. היא עבדה ולמדה ופגשה את אהבת חייה, הרברט.

לולה והרברט הולידו 3 בנות: ליזט, אילונה ומוניקה. אך את השמחה שחוותה לולה בגין הבנות ליווה כאב על הבן שנולד לה, דוד, אך תואם לאילונה, שנפטר בינקוטו. הבנות הצטרפו לתנועת הנוער הציונית ועלו לישראל בתחילת שנות ה-70. ליזט פנתה ללימודים בטכניון ואילונה לאולפן בקיבוץ. לולה והרברט נהמו מן הביקורים אצלן אך בשנת 1974 נחתה עליהם מכיה נוספת – מוניקה העירה בבנות, נהרגה בתאונת דרכים. את העצב המתיקה השמחה על נישואיה של אילונה לירם וธนา לאחר מכן – נישואין ליזט וח'ים. גם הנכדים החלו להופיע זה אחרי זה והמשפחה התרחבה.

אחרי 36 שנים בברזיל עלו לולה והרברט לישראל, לחוות ליד הבנות ומשפחותיהן. הם התקבלו בברכה ובחום בקיבוץ, כהוריה המבוגרים של אילונה, אך היו צעירים ברוחם ובנפשם. מותו הפתאומי של הרברט, שלוש שנים לאחר מכן היה מכיה נוספת נשפחה לולה בח'יה הארכויים.

לולה למדה בקיבוץ שפה חדשה ומנגנים חדשים. היא השתלבה בעבודה במטבח הילדים ובמטפרה, והשתתפה בטילים, בחוגים ובהרצאות. עד שנותיה האחרונות הייתה חברה פעילה נעימה וחרוצה בין בנות הוותיכאן.

כשנשאלת לולה מהי השמחה הגדולה בח'יה, היא השיבה:

"השמחה הגדולה ביותר שלי הייתה העבודה שתי הבנות נשואות לבאים טובים וחמים, המשפחה מאד חשובה להן ויש להן בית טוב, כמו שאני זכית בכל שנות הנישואין שלי".

ברכה ליום הולדתה ה-75 נכתב בסיום:

...ך, את צעירה כבר הרבה שנים, מי יתן ותזכה גם לננים"....

לולה זכתה לבנות וחתנים, נכדים אוהבים וגם נינים. היא חייתה חיים מלאים ועשירים.

תנוח על משכבה בשלום.