

ליום הולדתו ה־60

כתב: אברהם גונדרמן

כל גיל והתחביב שלו!
ואם דיברנו על תחביב
נרכיב את ההכי חביב
נקח את אהבת הורים
לילדים!

ולא חשוב אם מדובר
בבן קטן או מבוגר
בבת תינוקת או חיילת
בפעוטה או בסמלת
בכל מצב — בכל מקרה
מובטחת אהבת הורה.
כי כאן קיימת הזדהות -
מכל הלב, בלי הסתייגות -
וכך יהיה כל השנים
עד מאה ועשרים!

ואהבה כמו מערכת
ככל שנוסיף היא מבורכת
המשפחה מתרחבת
הלב מתרחב

את כולם, את כולכם אני אוהב.
נותר לאחל לי בריאות
מה עושים?

הולכים כך לשוק
וקונים!

רק חלק מזה בוודאי נמצא
במבחר של „עשה זאת בעצמך“
וחלק אחר זה פשוט מזל!
זה חבל!

ומה על ה-ושר ב„א“ ר„עין“?

לא אוותר גם על זה עדיין!
העושר ב„ע“ נמסר לקיבוץ

לפני הוולדים של „מקורות חוץ“.

האושר ב„א“ לגבי הקובע -

האושר ב„א“, מי מכיר — מי יודע?

הוא טמון בכל אלה המרכיבים
שארצה ויעמדו לי עד מאה ועשרים!

שבאהבתכם אני אזכה —
שאת שמחתכם אני אראה —

בריאות לכולנו הייתי רוצה!
זה הכל!
זה הרבה!

את זאת אני מאחל
למי!
לעצמי!

(מעין־צבי)



במשך הרבה מאוד שנים
כתבתי ברכות — כתבתי שירים
תמיד לאחרים.

חשבתי —

מה היה לו כתבתי —

איזו ברכה או שיר — למי?
לעצמי!

וזה לא קל

ובעיקר לא מקובל.

אמנם — היום באופנה

„עשה זאת בעצמך“!

מכוניות, מערכת ורהיטים

קונים את הסט — ומרכיבים!

כך אעשה גם אני

לעצמי!

אקח סט מחשבות

וארכיב מהן ברכות!
נמצא בשוק מבחר גדול

ואם תחפש — תמצא הכל!

ארכיב למשל בריאות ואושר

הרבה שביעות רצון וכושר

תזכה לאריכות ימים

ותסתפק במאה ועשרים!

אקח את נושא האהבה

תמיד מתאים לכל ברכה!

„שאתך תאהב אותך

כמו ביום החתונה“

התחלתם את אהבתכם

הייתם כה צעירים

ואל תתנו למכור אתכם

בשוק — כזוג זקנים.

כל גיל והמרכיב שלו

ב ס י מ ן ט ו ר ב ר ב מ ז ל ט ו ר ב !

הוזמנבו לחתובה
 וכמובן שזאת שמחה
 הרי מתחת לחופה
 חתן צעיר - כלה יפה
 בדרך כלל רק מאשרים
 מה שבלאו-הכי עושים
 ומהיום, ועד מתי...
 הרב נתן את האו-קאי
 האהבה בדשיון
 איבנה במבט ראשון
 כאן מצב? עים כבר על כיוון
 על סידורים ועל אירגון
 המשותף בחתובה
 לכל חתן וכל כלה
 מובן - מהי יש כאן לדבר
 צופים לעתיד טוב יותר.

וככתוב בהזמנה
 היום - לזאת החתובה
 באים בברית הנישואים
 הפעם שני המפעלים
 אך לא כתוב ולא קריא
 מיהו הוא ומיהי היא
 זה פרט קטן - תשוב לדעת
 במי מהם ראשון לגעת.

בניח ש"הצבני" חתן
 הוא בעל ותק וזקן
 רגיל להיות רווק זקן
 מה פתאום רץ להתחתן?
 הבטיחו לו כבודוניה
 מיד חידוש החליפה
 אותה לובש הוא כבר שנים
 ובודאי שיש חורים...

גם מנכגים יש לשנות
 כי לא עוסקים בקטנות
 חתן באה צריך מעוף
 הגעת למרחב סוף סוף!
 הסקופוס היא כלה יפה
 שרק חסר לה פרנסה
 ניסתה בכל מיני דרכים
 למצוא לה אושר בחיים
 הוא די בראה עוד בשמיים
 אולי בגלל המשקפיים?

הוזמנבו לחתובה
 וכמובן שזאת שמחה
 הזוג עומד להצטלם
 הוא מאושר בלב שלם?
 עדיין הוא בהתחלה
 עוד לא תופס מה שקרה
 הוא מחייך חיוך בבוך
 הוא יצטרך בעול למשוך.

ביתן לזוג את עזרתו
 אם רק יקשיב לעצותיו
 אם הוא יותר מדי צעיר
 מי ישלם את המחיר?

ביתן לזוג את ברכותיו
 הצלחתו - היא הצלחתו
 ברוח זאת בשבור הכוס
 הבוס הלך - יחי הבוס!

הרי את מקודשת לי
 כדת משה וישראל!

מזל טוב!

- ברכתו של אברהם גונדרמן (כמובן, אלא מי?) לשני המפעלים "הצבני"
 ו"סקופוס", לכבוד ה"חתובה" שנערכה להם אמש.



על מה נברך ?

על מה נברך ל 35
על מה שהיה - או על מה שיש ?
על מה שיהיה - או רוצים שיהיה ?
על מה נברך ?

נברך על ההר ועל החרוב
על רצוננו דאז להקים עוד ד ישוב,
על שלושים וחמשת השנים
שהלכו ואינם ועוד איך !
על מה נברך ?

נברך על שאז חלמנו חלום
להוסיף לישוב עוד קבוצה
מקום של שלווה, מקום של שלום
מקום של חברה חדשה.
היינו צעירים ועוד איך !
על מה נברך ?

נברך שזכינו ליום של היום
לראות דור שני ושלישי
בדל, משתרש, כבר אין זה חלום -
בונה ועובד ועוד איך !
על כך נברך !

נברך שתמיד נידע לברך
בין חשוב לטפל, גם היום
נעצור את הזמן - הוא חולף כה מהר !
הנידע, הגבין זאת יום-יום ?
נשמח בחלקנו ועוד איך !
על כך נברך !

אם-כן נברך על כל היפה,
על הנור, העצים, הפרחים,
על כל שנאהב בבחנו זה
משפחה, ילדים ורעים !

נברך שפנינו לקראת הבאות
נבין בפשטות: יש מה לעשות !
על כך נברך !

X.X.X.X.X

1973 ט"ז/ג

סמאין - 23

קא - 35

