

את הזמן שעשה על ספינת דייג איסלקית, כדי ללמוד את מלאכת הדייגים - מכנה יוסקה "על ספינה מעץ עם אנשים מברזל". זכרונות מתקופה זו מצאו את דרכם אל ספר-היובל של שדות-ים, ואנו קוראים: "ב-1948/9 עבדה הספינה "עליזה" בשותפות עם שתי ספינות מכמורת איסלקיות. השותפות היתה בנויה על חילופין: אנשי מקצוע שלהם עבדו על "עליזה", ותמורת זאת עבדו אנשים שלנו על ספינותיהם.

הייתי אחד העובדים על הספינות האיסלקיות בתקופת השותפות, וכך היכרתי את תנאי חייהם של הדייגים האיסלקיים ... הקפיסנו היה בן 88, הוא היה אנאלפבית, נווס ללא רדאר, ללא ידע בקריאת מפות ושימוש במכשירים אופטיים; אבל כאשר נגע בידו בכבלים בעת הגרירה, ידע לומר בדיוק כמה ארגזי דגים יש ברשת. חוש ההתמצאות הטבעי שלו מעולם לא הכזיב. כמה וכמה אותות הצטיינות איסלקיים היו בידו, כהוקרה על הצלת טייסים שצנחו לים בזמן המלחמה.

בעיני הצוות שלו היה כאב, והם נשמעו לו בלי טענות. 72 שנה עבד בים. הרבה למדנו ממנו: היכן לבקש אחר הדגים, באיזה עומק לעבוד, ובכלל - אין ספק שהיה מורה טוב ונאמן." ("בין שדות וים" עמוד 157)

בשנת 1950 היה הגיוס לחיל הים. מעתה מתחילה שרשרת ארוכה של פעולות במסגרת "חיל הים".

"נחשכתי לבעל כישורים בזכות הניסיון על הים. לאחר קורס קצר באילת נשלחתי צפונה ושרתתי תחת פיקודו של חברי, אריה פ. במהירה עליתי בדרגה ונעשיתי מדריך לימאות ... מפקד מחלקת סירות המנוע בממל חיפה... קצין עגינה... מדריך ובוחן את הבאים מכל היחידות."

ולאחר שנתיים בשרות-הסדר-באו שנים של מילואים בחיל-הים, כמפקד הספינות על ים כינרת בשנים בהן הסורים ישבו על הגדה הצפון-מזרחית של הימה, ולאחר מכן - באילת ובשרם א - שייך, בימי "מבצע קדש".

* יומן הקבוצה * מעין צבי * מספר 1769 * 14.12.90 *

* יומן מעין צבי * מספר 1967 * 1.1.99 *

"זוכר אני את הימים בהם חיכיתי לצו גיוס וידעתי שכבר גויסה גם השייטת שלי. סוף-סוף הגיעה עבורי ההודעה הטלפונית, ואני יורד דרומה, לסיני. תחילה הופקד עלי מבצע מסובך מבחינה לוגיסטית בימת ברדווייל... אח"כ נשלחתי לפיקוד בשרם א-שייך... ולבסוף שימשתי כרב-חובל של משלחת מדענים מטעם האוניברסיטה העברית.

משלחת זו עשתה בסיני מתום הקרבות, והיא כללה 14 מדענים ישראלים שעלו על הספינה באילת, ירדו ממנה בנואיבה, שהו בשעות היום על היבשה לסקר ולמחקר, ושבו כל ערכ אל הספינה. בערבים סיכמו, החליפו רשמים, הציגו ממצאים; ואני שומע הרצאות בגיאוגרפיה, בגיאולוגיה, בארכיאולוגיה, בפריהיסטוריה, מפי גדולי המומחים המגלים זה עתה את סיני!"

ארבעה וחצי החודשים בסיני היו עשירים בחוויות רבות ושונות: גילוי הנפט בחוליקאת (חלץ)... העברת תותחים מראס-נצרני צפונה, אל חיל הים שלנו. (בתותחים אלה חשבו המצרים לסגור בפנינו את המעבר במיצרי הים)... להקת הנח"ל עם אריק איינשטיין, אורי זוהר ואסתר רייכשטס (עופרים) בשרם א-שייך וההתלהבות הגדולה - "הנה מול הר סיני - הסנה כוער באש".

כדבר המובן מאליו פנה הבן, גיורא, יליד שדות-ים שגדל בצל סיפורי החוויות וההרפתקאות הללו - גם כן אל חיל הים, גילה בו יוזמות חדשות ושרת אותו בנאמנות במשך 20 שנה. ועתה - חווים גם אבא וגם סבא את המעמד החגיגי הזה, בו מצטרף הדור השלישי אל השרשרת.

סיפר יוסף נדלר
רשמה יהודית א.



* מספר 1769 * 14.12.90 *

* יומן מגיז צבי * מספר 1967 * 1.1.99 *