

4.1.05

דוב ויזר הילך לעולמו.

איש גדול ממדים עם לב רחב פתוח ואוהב.

עוד כילדה אני זכרת את דובל'ה (כך קראתי לו) תמיד עם חיוך, תמיד יש לו משהו טוב להגיד לי. חודה הוא קרא לי ואני עד היום לא יודעת מאיפה זה בא.

אם ארצת לציין משהו מיוחד אצל דוב זו האהבה ללא גבול, המסירות והאחריות שלקח על משפחתו בזמנים טובים אך בעיקר בזמנים, וכאליה לצערנו היום. כשהנה ז"ל אשתו חלה דוב טיפול בה במסירות אין קץ וניסה להקל עד כמה שאפשר את מכואביה עד שנפטרה. כאשר שולי איבדה את ג'פרי בעלה, דוב הייתה משענת חזקה ותומכת לשולי ואורלי.

כאשר מצא אהבה חדשה – אושי – וכשהיא חלה טיפול גם בה מבלי להתלונן.

בمعنى צבי, דב ראה בית ובחברים משפחה, וכך גם כאשר עבר לגור בירושלים עמד על כך שהקשר לא יתנתק וכל פעם שבא לביקור כאילו שב הביתה, וכך גם היה כאשר חזר מירושלים ואת שנותיו האחרונות חי בمعنى צבי.

دب פעל רבות למען ביתו, היה חבר בועדות שונות: ו. שיכון, ו. עבודה, ו. מינויים מזכירות ועוד ועוד. וגם עמד בראש חלק מהן.

אך בעיקר אני זכרת את דובל'ה הבוג של הבודפורד, הלילנד
ובחטמלה. בהתחלה כאחראי על כל ענייני החשמל בקיבוץ. וכשכבר
לא יכול לטפס על העמודים והסולמות, המשיך לתקן ולשפץ כל מכשיר
שהוכנס לחלון החשמלה.

דב נולד בשנת 1919 בלייפציג שבגרמניה ועלה לארץ עם עליית
הנוער בשנת 1935. הצטרף לדגניה ומשם עם עוד חברים לרחובות
ואה"כ לمعין צבי שעדיין שכנה למטה.

את חנה פגש כאשר הגיעו לביקור בمعין ובשנת 1940 התהנו.
لدב וחנה נולדו שני ילדים: דוד ושולי.

בין כל המשברים דובל'ה תמיד היה אופטימי, תמיד שמח. אהב את
הנסיבות בקיבוץ ובעיקר את חגיונות פורים והשנה האזרחית וכמה
סימלי הוא שיטים היו כשל העולם הונג תחילתה של שנה חדשה.

נזכר אותו תמיד

ת. ג. צ. ב. ה

רשותה עדנה