

5/11/2017

פרידה מרג'י

רג'י יקר,

ביום שלישי האחרון התקשרת אלי ובדקת את האפשרות שאלווה אותך לבדיקה רפואית בפרדס חנה. מחצית הנסיעה, הלוך וחזור, בקשת לנהוג בעצמך: "כדי שלא אאבד את זה", אמרת. בדרך חזור הזמנת אותי לכיבוד באורות. המלצת לי על הצ'אי ההודי ממנו מאד נהנית. ישבנו כשעה ושיחתנו נגענו במעגלי חיך הרבים, המעניינים והמגוונים. כאשר ספרתי על כך ליסמין אמרה: "שיחת פרידה". צר לנו כל כך שהייתה זו, אכן, שיחת פרידה. בשיחה זו היה בה כמעט כל מה שאפיין את חיך: משפחה, הודו, סקופוסטק, הקבוץ – התפקידים והחברים, הריקודים והרפואה המשלימה.

עלית מהודו בגיל 13 וב-1957 נקלטת במעין צבי בזכות נוח אחיך ז"ל שהיה כבר בקבוץ. צורפת לכיתת ילדי הזהב שפרנצק ז"ל היה המנחך – היחיד והמיחוד. כיתתך הייתה הראשונה שלמדה בכפר גלים במסגרת של פנימייה. בכיתה י"א נבחרת יחד עם יורם פרס ז"ל ומלכה פרידמן, תבדל"א, לייצג כרקדן את ישראל במשלחת של רצון טוב באפריקה במערבית.

את שנת השרות עשית בעין גדי יחד עם עוד מספר בני הזהב. תרמתם תרומה מאד משמעותית לקבוץ עין גדי שהיה צעיר מאד ומרוחק מאד מהמרכז. בצבא שרתת בסדיר ובמילואים כאיש קשר בחיל השריון.

עם שחרורך עשית משהו מאד ייחודי – נשלחת באמצע שנות ה-60 ללמוד פלסטיקה בלונדון למשך כשנתיים. השהות הזו הביאה לפגישתך עם נטי עמה הקמתם במעין צבי משפחה ונולדו שלושת ילדיכם יסמין, שנטל ומירון ובהמשך אהוביך היקרים – הנכדים יונתן ואריאן.

לא רק משפחה הקמת – מומחיות ומקצועיותך בתחום הפלסטיקה הוביל להקמת סקופוסטק אותו הובלת שנים רבות בליווי מסור וחשוב ביותר של רן בן יעקב. כאיש מקצוע ייחודי בתחום הפלסטיקה הצלחת להעשיר את המפעל בסוגי פלסטיקה שונים ומורכבים. היית לשם דבר בארץ ובחו"ל. התשתית המקצועית הזו משמשת את המפעל עד עצם היום הזה.

עם סיום תפקידך כמנהל נשארתי קשור למפעל כדירקטור וככתובת מקצועית ברת סמכא בתום הפלסטיקה.

היותך איש אשכולות בא גם לידי ביטוי בתחומים נוספים בהם היית פעיל ומעורב: הרפואה המשלימה על מגוון שלוחותיה. רבים מהחברים, שחלקם כבר לא אתנו, חייבים לך

תודה על עזרתך הרבה.

הריקודים – כמה אהבת לרקוד. וכמה טוב יפה רקדת במסגרות שונות ובאירועים השונים בקבוץ.

הודו – מאד אהבת את הודו. ארגנת טיולים להודו ששיאם היה טיול השורשים המשפחתי לארץ

בה נולדת.

הטיולים בארצנו – בשנים האחרונות, לפני הירידה במצב בריאותך, הצטרפת בהנאה מרובה לטיולים

בהובלתו של רפי גל.

פעילות בקבוץ – היית מאד מעורב בחיי הקהילה שלנו בתפקידים רבים ובקשרים עם חברים רבים

ובעקר החברים הוותיקים.

עם כל צניעותך היית איש אשכולות. ידעת לשלב בצורה מרשימה בין מעגלי חייך השונים והמגוונים.

הצלחת להעשיר את משפחתך ואת החברה והתעשייה בקיבוצנו.

מצבך הבריאותי הקשה בשנה וחצי האחרונות הקשו עליך מאד להמשיך בפעילויות השונות. כמה

קשה הייתה לך ההתנתקות הזו.

פגישתנו האחרונה הסתיימה כאשר ירדתי מהרכב, בו אתה נהגת, אמרת: "גדי, בוא אלי הביתה

בהזדמנות קרובה יחד עם יפה לקפה".

רג'י יקר – זה כבר לא יקרה.

כל כך, כל כך חבל ועצוב שזה כבר לא יקרה.

יהי זכרך ברוך

גדי