

## ברכה

בכאב ובצער רב אנו נפרדים מברכה, חברתנו הסובה והאהובה.

ברכה זיו נולדה ב- 1923 בעיירה באזור הקרפטים בצ'כסלובקיה בשם SEVLUSCH בצ'כית, SOLOSCH בהונגרית, והיום Vinograd שבאוקראינה.

במלחמת העולם נשלחה לאושוויץ ומשם למחנה עבודה. לקראת סוף המלחמה שוחררה על-ידי חיילי הצבא האדום והתחילה את הדרך הארוכה למרסיי שבצרפת במחשבה אחת - לברוח מן הגהינום באירופה ולהגיע לארץ-ישראל. על-יד מרסיי, במחנה קליסה, חיכתה לאונית מעפילים ושם גם הכירה את חיים, בעלה לעתיד. כעבור זמן הפליגה באונית "לטרון" עם עוד כ- 1200 מעפילים ולאחר נסיעה קשה ומסוכנת, הגיעה האוניה קרוב לחופי הארץ ושם נתפסה על-ידי אוניות מלחמה בריטיות שגררו את "לטרון" לנמל חיפה. החיילים הבריטים הורידו את המעפילים שדרכו לכמה רגעים על אדמת ארץ-ישראל אך מייד נשלחו למחנות בקפריסין. אחרי שברכה הורשתה לחזור לארץ, כעבור מספר חודשים, שהתה עוד חודש ימים בעתלית ואחר-כך במחנה עולים בקרית-שמואל.

חיים וברכה התחתנו בחיפה וביוולי 1947 הצטרפו למעין-צבי. הם הקימו בית חם עם הילדים: אהוד, מיכל ועליזה. ברכה היתה אישה, אמא, וסבתא אוהבת למופת.

ברכה עבדה בין היתר כמספלת בפעוסון ובגן, היתה מחסנאית במסבך, סדרנית-עבודה, כיהנה שנים רבות בוועדת שיכון וקיבלה על עצמה תפירת וילונות לבתי-החברים, עבודה שעשתה במיומנות רבה ובכישרון.

היא ניהלה את החנות לקישוסי בית ואת החפצים היא בחרה באהבה ובטעם.

כל אחד שבא במגע איתה התרשם מייד מהאישיות המיוחדת שלה.  
היא הקרינה שקט ושלווה, עדינות נפש, סבלנות אין סוף וידידות  
והיתה חברה במלוא מובן המילה.

ברכה שמרה על מסורת יהודית, ביקרה בבית-כנסת לתפילות חגים  
ובערבי-שבת הדליקה נרות בדירתה.

ברכה, אם וסבתא נהנתה מהביקורים הרבים של ילדיה וששת הנכדים.  
הצחוק שלהם העיד על הרגשה ביתית ששררה מסביבה.  
היא פתחה את הבית גם לחברי אולפן ולמתנדבים ושמרה על קשר עמהם  
עד עצם הזמן הזה.

היינו שכנים שלה שנים רבות ובכל התקופה הארוכה הזאת לא שמענו  
אף-פעם מילה רעה ממנה.  
נזכור תמיד את החיוך החינני שלה כאשר ישבה על המרפסת לספוג קצת  
שמש, או יצאה לספל בעדניות היפות בגינתה, כאשר עברנו על-ידה לברך  
אותה לשלום.

ברכה תחסר לנו מאוד מאוד - לא נשכחה

יהי זכרה מבורך.

מילים ליד הקבר - ולטר בראון

חברתנו היקרה  
ברכה זיו  
נפטרה בעקבות מחלה  
תנחומים לחיים אהוד מיכל ועליזה  
ולכל בני המשפחה  
בית מעין-צבי