

הערה (אילו) כלכליין כיינט



אתמול, אחרי שהרופאים סיימו להסביר לנו ניסינו להתחילה לעכל, חשבתי איך יהיה להסביר למשחו של האhir, מי הייתה סבתא מולה ומה היא הייתה בשבייל. ملي, אשתי אמרה שהיא הייתה לה יותר מסבתא זהה טוביה להתחילה לתאר אותה. סבתא קיבלה את בני הזוג של הילדים ואחר כך של הנכדים, אילו היו ילדיה ונכדיה שלה. היא ממש אימצה אותם ונתנה להם הרושה כל כך טוביה פשוט לא הייתה להם ברירה אלא אהוב אותה מיד בחזרה. כרגע, המילים לא מצליחות לבטא את מה שסבתא מולה הייתה, כי איך אפשר לתאר קשד בין שני אנשים? איך אפשר לתאר קירבה פיזית? אולי רק בזוגמא- חן (סבתא מולה ומלי) הוא יושבות מחזיקות ידיים ומדברות כמו שעדי בנות עשרה בכניסה ח', איך אפשר לאחד תקשורת פתוחה בין שני אנשים שיוחדר מחמשים שנים מפרידות ביניהם?

איך אפשר לתאר אהבה אמיתי בין שני אנשים שאין ביניהם קירבת משפחה? אבל ملي ומה שסבתא מולה נתנה לה היא רק דוגמא למה שבסבתא הצטיניה בו – לחת. היא באמת נתנה לכלם, כל הומן, מכל הלב, את כל מה שיכלה, לרבות האנשים יש כמהות מוגבלת של אהבה לתת לעולם. אנשים בוחרים בקפידה למי הם נתונים את אהבתם. הבחרות המתבקשתה חן בני משפחה, בן זוג וחברים. כל אחד מחלק את העוגה קצת אחרת, לסבתא שלי הייתה פשוט עוגה אינסופית, כך שאף פעם לא חסדה לה אהבה לחת ולא אחד לא בא על חשבון השני.

חוק שימור האהבה קובל שאהבה שניתנתה בלי חשבון בדרכ גם מוחזרת, ראייתי את זה בשבועות האחרונים כשהגיגעו לבית החולים או לבית תמר כל מיני נשים (גברים זה עם קצת יותר מוגבל, מה לעשות), שלא את כוון הכרתוי, וטיפלו בה וניסו לעזור – להאכיל, לרחוץ, ללטף. חן הסבירו לפני ארבעים וחמשים שנה סבתא שלי טיפולה בהן והן רק מתחללות להחזיר את חובן.

היהתי הנכד הראשון שלה, בנוטי, חן ושקד, היו הנינים הראשונים. היה לה, אני חשוב, קשר מיוחד אליו, אולי בגלל שהוא הראשון ונכדיה, אולי בגלל שבהרבה מובנים אני דומה לה, אולי בגלל שאהבתו כל כך את הקיבוץ, את סבא ואחותה. החל מגיל שש בערך, היינן, אני ואחיו, נשאים בקיבוץ בחוופשיים, לפעם הראשונה, לפעם השנייה, לפעם השלישייה, לפעם הרביעיה, ועוד. כאן למדתי לרכיב על אופניים, כאן למדתי לשחות, כאן למדתי הרבה על סבאה וסבתא. הקיבוץ, שאמי עזבה כשהייתי אבוי, נשאדר תמיד קצת הקיבוץ שלי בזכות סבתא וסבאה. תמיד חלמתי שאביא לקיבוץ שלי את ילדי וראתה להם את החמור והעגלה ששבא עקיבא הרכיב אותו עלייה, את הבריכה, את פינת החוי שטיפלנו בה אני ואיל, את חזד האוכל, המועדרון והדשא שבניהם, את כל השבילים ופינות המסתור. הצלחתி, הבנות שלי מכירות את הקיבוץ, שבא עקיבא הספיק לראות ולשםו בנינות וסבתא מולה גם ראתה אותן

גדלות. אבל עכשו שניים אינם, זהה כבר לא אותו הבית השני שהוא לי. הבית של סבתא וסבא יעלם, נכון, הקירות ישארו, המבנה ישאר, אבל התמונות של הנכדים והנינים יורדו, הספרים בגרמנית יעלמו, כבר לא יהיו יותר "עוגיות סבתא מולה" שרק היא ידעת להזכיר ותמיד נתנה לנו כשהבאנו בתוך קופסאות שהכינה מבקבוקי פלסטייק, יעלם הריח, ותחוות הביתיות והסריגת הפינה, ותנור הגז בחורף ו- DAS BESTE על הספה והmeshakim שבארון שפעם אני ואיל ויפעת שיחסקנו והיומ שקר וחן ואופיר ושחף משחאות איתם, ולא תהיה יותר סיבה לבוא אלינו, לבית שהיה שלהם, של סבא עקיבא וסבתא מולה, אדם קשור בחיו לאנשים ולמקומות, מעין צבי תמיד ישאר חלק ממוני, בדיק כמו שסבתא מולה היא חלק ממוני, העצוב הוא שהחלק הזה נגמר אטמול, הוא כבר לא מתקיים בזמן הווה אלא בזמן עבר, הוא ישאר אבל רק מכח הזיכרונות.

כאישה בת שמנים ושמונה מתה אתה לא ממש בוכה עליה – נכון, זה עצוב וחבל שלא זכתה לעוד כמה שנים, אולי היתה יכולה להספיק לראות את הניניות הולכות לתיכון, היתה זוכה לחגוג עוד חתונה במשפחה או לסרט גרבאים לעוד תינוק חדש – נין נסף, אבל שום רופא לא היה יכול להזכיר אותה להיות בת שלושים שוב, או חמישים או אפילו שבעים, ומירב הסיכויים שבמorta נחסך ממנה המון כאבים וסיבוכים בריאותיים והשלשות קטנות של הזדקקות לעזרת הזולות ונסיגת והידרדרות.

כאישה בת שמנים ושמונה מתה אתה לא ממש בוכה עליה – אתה בוכה על עצמך. על שנשארת קצת יותר בלבד בעולם, על זה שהעולם הוא מקום קצר פחות נחמד ממה שהיה כשהיא הייתה בו, על זה שאיבדת מישחו שאהוב אותך בלי תנאים, בלי גבולות, בלי דרישות. כמה אנשים כאלה יש לנו? אדם בחיים? אני איבדתי אטמול אחת.

את עכשו אחורי הכל,
וראי – בעצם כל כך מעט השטנה:
כי עכשו את מלאך
אבל בעצם – תמיד היה.
נוח בשלום סבתא,
עד שנשוב ונפgesch.

סבתא
את עכשו אחורי הכל,
אחרי כל הכאבים, כל הקשיים,
כל החוכמים.
עכשו את כבר אחורי הכל,
כל האהבות, כל הדאגות,
כל החיים.

זה גם חבל וגם טוב,
טוב שזכינו שתהיה לנו
וחבל שנגמר כל כך מהר,
חבל שכאב לך
ותוב שנגמר כל כך מהר,

ארן.

16.11.01

מולה

אישה קטנה קומה, צנואה, נחבתת אל הכלים, תמיד מחייכת ואופטימית, זו מולה שאני מכירה וזכרה.

מולה נולדה בברלין ב-1914. בת אחת ושני אחיהם. את אביה לא פגשה מעולם כיון שגוייס לצבא, עוד כשהייתה תינוקת, ונפל במלחמה העולם הראשונה. בבה"ס למדה רק עד גיל 14, ואחר-כך הייתה חייבת לעזרה בפרנסת המשפחה. מולה עבדה בחנות, ובערב הלכה למועדון ספורט יהודי, שהפרק אותה לארגון ציוני. שם, במקורה, פגשה את בעלה לעתיד, עקיבא, שהיה מאד מוכר, מפני שהיא אלוף "מכבי" באגרוף.

בஹמשך – הלכה מולה לוונצואלה בניו יורק, יחד עם ליצי גרזון ומרים תמנה. מולה ועקבא התהנתנו בשנת 1936. ובשנת 1937 יצאו יחד להכשרה בדנמרק בעיר קופנהגן, ומשם היו אמורים לקבל את אישור הכניסה לארץ. בהכשרה עבדו מולה ועקבא קשה מאד יחד עם האקרים בעבודות חקלאות ובעבודות בית.

לפני הייציאה לארץ, נסעו מולה ועקבא להפרד מהמשפחה, בברלין בסוף שנת 1937 – הם קיבלו אישור כניסה לגרמניה ל-3 ימים בלבד ! בrhoוחות כבר עמדו אנשי S.S. בכל מקום, וכבר הייתה אווירת מלחמה. לימים, אחיה הגadol של מולה נתפס ונשלח למחנה ריכוז, ממנו לא חזר. האח הצעיר הצליח לבסוף לדוסיה, ונשלח לשיבת.

בשנת 1938 עלו מולה ועקבא לארץ כאשר מולה כבר נשאת ברחמה את בתה הבכורה יהודית. הם הגיעו לאנשי מעין-צבי שהיו במחנה זמני בrhoוחות. מולה סיירה פעם שהייתה במעקב רפואי בזאתן ההרionario, ועל מנת להגיא לבדיקה, או שתפיסה טרופה עם העגלון, או שהלכה ברגלי.

בסוף אוגוסט, עלתה הקבוצה שמונתה כ-40 חברים, להתיישבות במעיין צבי, מולה עבדה בתחילת בתור סנדורי בצריף הראשון, ואח'כ תרמה כ-30 שנות עבודה עם ילדים ונערות. מולה תרמה ממרצחה, מטובי לבה, ומאופיה הנוח, לרבים מאייתנו, בני מעין צבי, היום בגילים שבין 45 – 65 שנים. עבודות נוספות שבחן מולה מלאה תפkid נכבד, הם "הצבי", וכמוון שכולנו זכריהם אותה ב"סלסליות".

הדרשו לי לסיים בנימה אישית, אהודה ואוחבת: בשביי מולה תמיד תישאר "מולה'שן". אותה מולה'שן. שקמה בבורק עם חיק' על הפנים, רואה את העולם באופטימיות, מתעלמת בשעה ⁶ בבורק, כל יום ומקבלת את הכול בחיבה.

אותה מולה'שן שתמיד תשאל במבטא ה"יקי" משהו – "דلينקה, מה שלומך ? הכל בסדר ?" אותה מולה, שבאמת דואגת שתמיד הכל יהיה בסדר ...

**תמיד אזכור,
יהיה זכרך ברור
דליה**

דברי ארץ ליאור ודליה סגל נאמרו ליד הקבר.