

לארזי ונעמי  
ולבית מעין-צבי כולו  
השתתפות בצער  
במות הבעל והאב  
וחבר רב - פעלים.  
יוסף גורס ז"ל

באנו להפרד ממך גוקס ,

תם ספור חיים - שהוא ספורה של יהדות גרמניה, של תנועת נוער מפוארת,  
של חיים חלוציים, של בנין קבוצה, של פיתוח החקלאות בארץ, של שליחות חנועית,  
צבורית ומשקית - של עשייה גדולה ומבורכת בצל האירועים המחרידים והגדולים שחוה  
דורנו - בשואת אירופה, בתקומת ישראל, בפגע מחלות ושכול.  
ספור אופטימי על אף תהפוכות הגורל.

נולדת ב- 1911 בעיר מיינץ - היא מגנצה של תולדות ישראל באשכנז - שם שרשי משפחתך  
מדורי דורות.

שם גדלת ולמדת ועסקת בסחר תבואות ובניהול נציגות חברת השיט על נהר הריינוס -  
"ריינניה" - עד אשר המשטר הנאצי סגר כל עתיד ליהדות גרמניה.

כחבר תנועת נער ציונית, מדריך ובכיר בתנועה - יצאת ב- 1936 להכשרה ב"אלטקרבה" -  
מקום ההכשרה של גרעין מעין צבי, ולמעשה קבעת בהחלטה זו את כל דרכך עד היום.  
התנועה גייסה אותך למרכז "החלוץ" בברלין ולאחראי על הכשרות חו"ל - ובא "ליל הבדולח"  
ועזבת בלילה ההוא ישר לברלין עם רעייתך הראשונה לילי, למחרת נישואיכם, ואתה  
נאסר ע"י הגיסטאפו - ומועבר למחנה ריכוז - ממנו משחררים אותך לאחר 3 שבועות בתנאי  
כי תצא את גרמניה תוך שמונה ימים. ואכן חבריך משיגים עבורך את הסרטיפיקט - רשיון  
העליה לא"י ובינואר 1939 אני מקבל אתכם בנמל חיפה ומביא אתכם הביתה למעין.

מכאן שולחת אותך התנועה ב- 1939 לקונגרס הציוני בג'נבה ועם פרוץ מלחמת העולם אתה מגיע לאנגליה כשליח התנועה - לטפל בחלוצים אשר הצליחו להמלט לשם וחוזר ארצה ב- 1940 להשתלב בחיי הבית ועבודה בבננות - לזמן מה כמדריך נער בקרית ענבים ולאחר מכן גזבר ומזכיר במעין הצעירה.

ב- 1946 אתה מתחתן בשנית עם תרצה זייל, שהגיעה אלינו שנה קודם מבולגריה ומקים בית. רק מובן כי מייד גוייסת מחדש ע"י התנועה וחבר הקבוצות לצאת לפראג ולשוויץ לסיוע כלכלי לתנועות הנער ושארית התנועה באירופה. זאת השליחות הכלכלית הראשונה שלך מן הארץ.

עם שובך אתה נבחר למזכיר פנים בבית. בתקופה זו מכה בנו מגיפת שיתוק הילדים ונעמי שלך עוברת המחלה.

לאחר מכן אתה מכהן כראש המועצה האזורית חוף הכרמל. עם סיום תפקידך זה אתה מתמסר כולך, לבננות ולסוב-טרופיים, והופך מומחה מוכר בארגון מגדלי הבננות בארץ.

ב- 1962 אתה מייצג את חברת העובדים בוועידה האזורית של הקואופרציה החקלאית האסיאנית בטוקיו. ואתה הראשון מאתנו המגיע למזרח הרחוק ולגבולות סין. ושוב פעם אתה מגוייס לשליחות תנועתית כלכלית בפריס והופך לנציג הראשון של אגרסקו בצרפת.

עם שובך משליחות גדולה אחרונה זו אתה מכהן 16 שנים כמנכ"ל מועצת הפירות ובתקופה זו שוב מכה בך הגורל. תרצה נפטרת ממחלה ממארת ובנך ארנון נופל במלחמת יום הכפורים.

ב- 1975 אתה נושא את או"י לאשתך. עם שובך ממועצת הפירות אתה מקבל על עצמך עוד פעם אחת את תפקיד מזכיר הפנים. וב- 1986 אתה מתיישב ורושם את תולדות מעין צבי בספר היובל להתיישבותנו "בין כרמל לים".

מסכת עשייה גדולה.

לא נשכח את האופטימיות שציינה אוהך תמיד.  
את החיור הבא לבטוי בשירים שהיית מחבר לציון אירועים בחיינו . את בימורי ההצגה  
הגדולה "בלא ירח" ואת עשרות השיחות והמאמרים ביומן. את נכונותך המתמדת לעמוד  
לרשות הרבים ולתרום ולתרום.

נפרדים אנו ממך יוסף ולבנו עם בחך נעמי זרעייתך הנאמנה אורי.

תנוח בשלום.

30.3.93

ח' בניסן חשני"ג

עקיבא לוינסקי



