

## ה"נאום" של סבתא ביום הולדת 90 (משוחזר בערך...)

\*באמצע המסיבה, דבורה קמה בספונטניות ואומרת: "אני רוצה גם להגיד משהו. מותר לי?"  
דליה עונה "בטח! דברי, אמא, איזה הפתעה" וכך היא אמרה:\*

אני רוצה להגיד שאני נורא נורא מתרגשת מזה מה שאתם מכינים לי, ואני רוצה להגיד קודם כל "תודה". תודה על כל מה שאתם עושים בשבילי. בדרך כלל אני לא מבקשת הרבה, אבל כל מה שאני מבקשת, ובזה אתם ממש משמחים (עוזרים?) אותי! ואני רוצה להגיד שיש לי ימים יותר שמחים, ופחות שמחים, אבל היום הכי שמח שלי, היה ב6.10 שנועם נולד! יום אחרי שהוא נולד\ נסענו לבקר בבי"ח. הסתכלתי במיטה, וראיתי תינוק יפה, עם ידיים ככה (מראה מקופלות כלפי מעלה), עם שיער שחור, ולחיים ורודות כמו פרח! ממש חמוד!

אני מאחלת לדורוני שמשתחררת בקרוב מהצבא – כל טוב! לאיילת – בקרוב תהיה לי נכדה גננת מדופלמת... לזיו וליבנתי – אני מאחלת לכם עתיד טוב, ושיהיה המשך לנועם. לספתא דליה ולסבא איציק ולדורית – אני מאחלת לכם רק דבר אחד – שתהיה לכם זיקנה טובה.

רונית ונועה – בזכותכם הגעתי לגיל 90!

כשנועה היתה בצהרון, היא היתה באה אלי עם 2 חברות (הדס קירי ואור ברששת) והן היו כ"כ נחמדות ומנומסות. הן היו יושבות על השטיח ומשחקות, או מסתכלות בטלויזיה... הקשר עם רונית נתן לי הרבה כוח. רונית גם נותנת לי הרבה ביטחון ואופטימיות, ואם אני אופטימית, זה הרבה בזכותה. נועה בעיקר וגם רונית נשארו איתי בקשר עד היום! נועה מאוד דואגת לי, ומהבחינה הזאת "התפוח לא נפל רחוק מהעץ".

רונית – לך אני רוצה להגיד, שיש לך בת נהדרת, ולך נועה יש גם אבא וגם אמא נהדרים!  
\*נועה מאוד התרגשה מכך והודתה לדבורה אחר כך\*

לסיום אני רוצה לבקש כמו בשיר של נעמי שמר שראובן לימד אותי, לשמור על מה שיש:

על כל אלה, על כל אלה

שמור נא לי אלי הטוב

על הדבש ועל העוקץ

על המר והמתוק...!

