

ברנרד ביק -

הלך מאיתנו ביום ה - 1 לפברואר 2008. בן 75 במותו.

ברנרד נולד וגדל בצרפת. עבר עם משפחתו את שנות מלחמת העולם השנייה בבריחה ומציאת מסתור, כאשר אחיו וקרובי משפחה נוספים נספו במחנות ההשמדה. ברנרד הגיע לארץ בשנת 1950 מתוך החלטה אישית, ובהחלטה את חייו במעיין-צבי.

על ברנרד ניתן לאמר, שהיה איש רעים להתרועע, ידע לקשור קשרים עם הנמצאים בסביבתו בתקופות שונות בחייו. תמיד מעורב בנעשה סביבו, לוקח חלק פעיל ומגלה סקרנות ועניין גם בדברים שברומו של עולם.

עם אשתו מרים, אותה הכיר בעת היותה באולפן, בנו את הקן המשפחתי וכאן במעיין נולדו הילדים אורנה אריאל ואילנית. ביחד שמרו על קשרים אמיצים עם המשפחה הענפה.

מיום הצטרפותו למעיין-צבי לאחר השרות הצבאי, מילא תפקידים רבים ומגוונים בקיבוץ ובשליחות בחו"ל, נזכיר מקצתם:

פעילות במסגרת העלייה הבלתי לגלית מצפון אפריקה להבאת נוער יהודי לישראל. שליח של תנועת "הבונים" בבלגיה וצרפת, מדריך האולפן, סדרן עבודה, חבר בוועדות שונות, מרכז ועדת עבודה, מרכז הפעילות בגידול ירקות, מזכיר, אקונום, רכז בניין, כאשר במרכז פעולת הבנייה ללינה המשפחתית, ועוד כהנה וכהנה. בשנים האחרונות שילב את תחביבו וניסיונו המקצועי עם העבודה במטבח בתקופת הפעלתו כענף המזון בקיבוץ.

כשכן, למדתי להכיר את ברנרד כאדם רב מימדי, סקרן ומתעניין בנעשה בסביבתו הקרובה ובתחומי הגות שונים להם נחשף גם בתקופת לימודים קצרה באוניברסיטת תל-אביב.

ברנרד בנה קשרים עם אנשים במעגלים שונים של מפגש, רבים זוכרים אותו כאלוף בסיפור בדיחות (גם מתחת לחגורה), שתמיד ייתן את הסיומת. בשנה האחרונה תקפה את ברנרד המחלה הקשה, והוא נאבק בגבורה, באופטימיות ובעקשנות במגבלות ובסבל שנגרמו לו, ועד לימיו האחרונים ניסה לשמור על קשר ומגע עם בני המשפחה וחברים קרובים.

אנו בליבנו עם המשפחה, נשמור את זכרך איתנו.

לבת /היקרה צ'
אית 1981