

יומן הקבוצה

קבוצת מעין צבי

מס. 360

25.12.1950

יום ששי, כד בכסלו, תשי"ך



אבא בלוק

בן ה' 80

(דמות מתוך תולדות הציונות)

הנס בלוק נולד בהנובר, עיר בגרמניה המערבית בה פעל במקצוע של עורך דין ונוטריון. הוא למד מדעי מספטים, פילוסופיה וכלכלה באוניברסיטאות שונות בגרמניה. השתתף בחזית המזרח במלחמת העולם הראשונה. כאחד ממנהיגי מפלגת העט היה מר בלוק חבר הנציגות של הקהילה בעירו. בתקופת המצוינים ניהל את הסניף המקומי של המשרד הארץ ישראלי בהנובר. בשנת 1939, אחר שחרזרו ממחנה הריכוז בכוכנוולד, עלה ארצה יחד עם משפחתו. משנת 1950 עבר אל בנם ואלינו, אבא בלוק ואשתו, וחיים בקרבנו כאחד מאתנו.

מר בלוק חי חיי פעילות עשירים כיהודי וציוני גם יחד. בתור סטודנט, בגיל 20, הצטרף אל ההסתדרות הציונית בגרמניה והוא חבר הק.צ. (אגודת הסטודנטים האנטי-ציונית בימינו). משימתו היתה לקרב לחבריו באגודה את הרעיון הציוני: היתה ידוע בחוגיו כאיש בעל הומור רב שידע גם לעמוד על השקפותיו. בשנת 1905 נבחר כציר לקונגרס ה' 7, ובשנת 1920 היה חבר מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה. אלה הם ציוני דרך יבשים לאורח חיים מעניין ומלא תוכן.

ברענותו הפיסית והרוחנית מסוגל אבא בלוק שלנו לשמש דוגמה לכינו. בערנות הוא עוקב אחרי הנעשה הפוליטי, הכלכלי והתרבותי בארץ ובעולם ומסרת את הקבוצה בדיקנות מופתית בכל מקום הנדרש ממנו.

נאחל לו כלנו, כל חברי הקבוצה, ילדיה והוריה, שימשיך לפעול בקרבנו עוד הרבה שנים באותה רוח טובה, באותה חיוניות מופלאה - עד מאוחר יותר.

ז.ב.



התאחדות הציונית בירושלים