

זכרים שנאמרו לזכרו של ג' פרי חברנו

לעמוד פה ולדעת שמעכשיו ג' פרי זה היה - לא מסתדר לי בכלל.
לא יכולה להאמין שאני עומדת ונושאת זכרים לזכרך - אבל החיים
והמוות הם עובדה שאי-אפשר לברוח ממנה.
ג' פרי נולד בלונדון שבאנגליה בשנת 1940. לארץ עלה בשנות השישים
ולמד עברית באולפן בקיבוץ גבעת-חיים, שם גם הכיר לדאשונה מהו
קיבוץ.

בתזמור למד את נושא המלונאות ועבד כ-15 שנה במלונות מדן ועד
אילת.

באילת פגש את שולי ובשנת 1981 נישאו. כעבור שנה החליטו להקים את
ביתם כאן במעין צבי. כאן גם נולדה בתם אורלי.
מאז ועד היום ג' פרי מעורב בכל העשייה הקיבוצית.
לא היה ענף שבו עבד ולא היה מעורב בו עד שומק נשמתו, הכל היה
מאוד חשוב, והכל צריך להיות בסדר. כשהרגיש שהוא לא יכול יותר
לתרום ולהשפיע, לקח על עצמו פרויקט אחר, כדי שיוכל להמשיך
ולהרגיש שותף בעשייה הקיבוצית.

להגיד ג' פרי זה להגיד ספורט ולא משנה באיזה ענף.
גם כאן ג' פרי מאוד מאוד מעורב - פולחם, ליברפול, מכבי נתניה,
מכבי תל-אביב כדורסל, מניס ועוד... וכשיש טורניר, כל מלאכה
שובתת והבית הופך לקודש הקדשים לעניין.

המרכזית וג' פרי אחד הם. ביחד עם מרים יצרו מקום שרות לחבר שכל
אחד אוהב לבוא אליו.

מועדון ה-30 + - כמובן שג' פרי חבר בצוות המקום.
נוסף לעבודה ג' פרי לקח על עצמו הרבה תפקידים, כדי לקדם ולשפר את
ביתנו מעין-צבי.

לפני כמה שנים לקח על עצמו את נושא שידורי הוידאו - "הערוץ
החרוץ", אם בשידורים ישירים, בשבת לילדים ושיחות המלפון עם סבא
או סבתא, ואם בשידורים ישירים במעט אמצעים, בזמן מלחמת המפרץ,
וכמובן שידורי הסרטים במעט בכל שעות היום והלילה.

גם בנושא הוידאו כמו בכל תפקיד שנשא, ג' פרי משקיע את ליבו
ונשמתו, והמבצע האחרון שבו שיפל - הקמת צוות לשידורי טלוויזיה
של קיבוץ מעין צבי.

הצחוק השמחה והאהבה ליוו אותו בכל מעשיו.

היום עומדים אנו המומים וכואבים ועדיין לא מאמינים...
נפרדים מג' פרי, נוצרים דמותו בלבנו.

יהיה זכרך ברוך
ונשמתיך צרורה בצרור החיים.
עדנה זינגר